

# Verhindert hen niet...

**'Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods' zo spreekt de Heere Jezus tot zijn discipelen. Zo laat Hij het ook ons horen.**

ds. L. Terlouw,  
De Meern



*In ouderhanden zijn Gods handen uitgestrekt naar het kind.*

**W**at is het nodig voor ouders en ambtsdragers dat ze gaan zien hoe gemakkelijk ze een verandering kunnen zijn voor hun kinderen. Verhinderingen kunnen soms duidelijk worden aangewezen, bijvoorbeeld als wij de Bijbel dicht laten voor onze kinderen. Andere verhinderingen werpen we min of meer onbewust op. De hechting van ouders en kinderen is daarin een belangrijke factor.

## Roeping

Bij de geboorte vertrouwt de Heere ouders kinderen toe. Kinderen zijn een geleend pand. Aangezien onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, zijn ze van nature 'kinderen des toorns'. Toch zijn ze op het erf van het verbond geboren, dat wordt zichtbaar in de Heilige Doop. Ons en onze kinderen zijn de Woorden Gods toebetrouwd. De Heere eist van ouders dat ze Gods Woorden inscherpen en Gods daden aan het navolgende geslacht vertellen. Een onmogelijke taak. Brengt die onmogelijkheid en de nood van de onbekeerlijkheid van onze kinderen ons dagelijks op de knieën?

Onze kinderen krijgen niet pas indrukken van God en Zijn Woord als ze de Bijbel met hun verstand kunnen begrijpen. Al veel eerder komen ze in aanraking met de Heere en Zijn dienst. Vanaf het prilste begin nemen ze op wat ouders voorleven. Wat komt er in de blik, in de klank van de stem, in doen en laten van vader en moeder niet mee in de verzorging van een pasgeboren kind?

In de kerk van de reformatie is voor de godsdienstige opvoeding steeds weer aandacht gevraagd. Een voorbeeld uit de negentiende eeuw is een catechismuspreek van Kohlbrugge over het vijfde gebod: 'Als God de Heere dus zegt 'Eert uw vader en uw moeder', dan legt Hij Zijn heerlijkheid op vader en moeder, opdat vader en moeder voor het kind in de plaats van God zijn. Wij kunnen de Heere God in de hemel niet zien en zo met Hem spreken. Maar als wij tot God bidden, houden wij Hem Zijn Woord voor. Doch een kind behoeft de Heere God niet in de hemel te zoeken, het kind heeft God voor zich in de persoon van de ouders.'

In ouderhanden zijn Gods handen uitgestrekt naar het kind. De vraag is dan ook: wat zien kinderen van de handen van God in ons leven vanaf het prilste begin? Ervaren onze kinderen vanaf hun jongste jaren in ons handelen onvoorwaardelijke liefde en trouw, dwars door alles heen?

Een hechtingsrelatie die gekenmerkt wordt door liefde en geborgenheid biedt een bedding van vertrouwen. Dit is een veilige plaats om over wezenlijke dingen - ook ten aanzien van de Heere en Zijn dienst - in gesprek te gaan en te blijven. De Bijbelse boodschap, gecombineerd met ons doen en laten, werkt vormend voor kinderen en jonge mensen. De roeping van ouders is om iets van Gods zorg en liefde te weerspiegelen. Merken onze kinderen op dat we die zorg en liefde van de Heere begeren?

## Verhindering

Hij was een jaar of acht. Toen de andere kinderen naar buiten gingen, bleef hij in de klas achter. De juffrouw vroeg: 'Wouter, moet je niet naar buiten?' Zijn antwoord: 'Juffrouw, mag ik u iets vragen? U vertelde over het gebed dat de Heere Jezus Zijn discipelen leerde: 'Onze Vader...'; maar, is de Heere dan Vader, zoals mijn vader is? Mijn vader...' en toen begon hij te huilen. Zo kunnen veel jongeren en ouderen vertellen over heel moeilijke ervaringen in het opgroeien. Ze hadden ouders die geen enkele liefde aan hun kinderen gaven. Kinderen die steeds met angst bezet waren. Alle vertrouwen in ouders ontbrak. Van een goede hechting tussen ouder en kind was geen sprake. Dat werkt op veel terreinen in het leven door en zorgt voor verhinderingen in relaties.

Als ze vergelijkingen horen in de preek, of op andere momenten, waarbij Gods zorg met de zorg van een aardse vader en moeder vergeleken wordt, dan krimpen ze in elkaar van angst. Ze blokkeren en kunnen niet meer luisteren.

De problemen in wantrouwen kunnen zo groot zijn dat ze met bijna niemand een relatie durven aangaan. Wantrouwen kan ook belemmeringen geven in het horen over Godsvertrouwen in het leven van Gods kinderen. Ons gebed mag voor alle dingen in prediking en pastoraat zijn, dat we wijsheid ontvangen om geen verhindering te zijn voor deze gemeenteleden.

Op 9 mei wordt over dit onderwerp gesproken tijdens een bijeenkomst in De Aker, Fontanusplein 2 in Putten (15.30-20.30 uur).